

AGROTOERISME Bij 'zichtboerderij' Op den Haegh in Panningen zie je varkens vanuit een skybox

'Kinderen iets bijbrengen over dieren'



BOER ZOEKT TOERIST

Een groeiend aantal boeren richt zich ook op de toeristen die Noord-Limburg aandoen. In een serie bezoeken we iedere week zo'n bedrijf. Vandaag: zichtboerderij Op den Haegh in Panningen

door **Peter Janssen**

Cor Wilms uit Helden en zijn kleindochter Milou van bijna twee bekijken de kleine varkens op zichtboerderij Op den Haegh in Panningen.

„Ik kom hier vaker met de kleinkinderen, zo om de paar maanden. Waarom? In hoofdzaak om de kinderen iets bij te brengen over dieren en hoe ze zijn gehuisvest. Dat vinden ze leuk. We kijken ook samen naar paarden in de wei, koeien, geitjes, hertjes. Ik kom zelf van een boerenbedrijf. We hadden zelf ook varkens. Verschil? Niet veel. We hadden thuis al een moderne stal. Maar de luchtbehandeling is zonder meer verbeterd. Het is veel prettiger. Vroeger rook je toch wel veel ammoniak. En het voeren gaat nu automatisch. De varkens hebben ook meer ruimte, en



Cor Wilms uit Helden bezoekt de Panningse zichtstal vaker met zijn kleinkinderen. Hier met kleindochter Milou.

foto **Gé Hirdes**

vaak stro. Je ziet nu stallen met kettingen of een bal. Daar kunnen varkens mee spelen. Dan hebben ze wat te doen, ze vervelen zich niet en knagen niet aan elkaars staarten. Waarom die niet uit voorzorg zijn afgeknijpt? Ik denk omdat de var-

kens hier meer ruimte krijgen. Ze kunnen vluchten als een ander ze belaagt.”

In een grote stal, te bekijken vanuit een 'skybox', zijn allemaal zwangere zeugen. Op een bord staat te lezen dat de voederautomaat de chip

kan lezen die in hun oormerk zit. Hebben ze hun portie gehad, weigert de automaat dienst. Behalve de vele aanwezige varkens is er ook veel informatie over het bedrijf te zien in de zichtstal. Ook wordt de bezoekers gevraagd een

enquêteformulier in te vullen. Interessant is ook het gastenboek. Daaruit blijkt dat Cor en Milou niet de enigen zijn die de zichtstal leuk en leerzaam vinden.

'Mooi bedrijf', schrijft iemand uit Utrecht. Al voegt hij er aan toe:

„Het blijft een gek idee dat zo'n mooi roze dier verwordt tot een stukje vlees voor de mens...”

De meeste toeristen en andere bezoekers zijn tevreden over de mogelijkheid de varkens te bekijken. Deze opmerking lees je het vaakst in het gastenboek: „Erg leuk en leerzaam.”

„Gastvrijheid ten top”, staat er zelfs.

Deze ontboezeming, tenslotte, is heel veelzeggend. Hij komt van de familie Molenaar uit Haarlem: „Haalt een hoop voordelen weg over de varkensfokkerij.” Kijk aan: het idee achter de zichtstallen.